

'Roni Loren is een nieuwe favoriet.'

- Bestsellerauteur **COLLEEN HOOVER**

wat als het **echt** is?

ROMAN

Say Everything #3

RONI LOREN

Roni Loren

Wat als het echt is?

Say Everything-serie – deel 3

Vertaling Tasio Ferrand

Z&K

Uitgeverij Zomer & Keuning

Hoofdstuk 1

Vrolijk rotkerstfeest.

Eliza staaarde naar het plafond, probeerde de puf te vinden om uit bed te stappen en zei tegen zichzelf dat ze gingerbreadkoekjes zou kunnen eten als ontbijt, dat ze zo lang als ze wilde haar pyjama zou kunnen aanhouden, dat ze de hele dag *The Great British Bake Off* of *Gilmore Girls* zou kunnen bingen zonder dat iemand het ooit te weten kwam. Het zou een geweldige dag kunnen zijn om zichzelf weer op te laden. Om alle selfcare-activiteiten te doen die ze op haar wellness-YouTube-kanaal besprak. Maar die innerlijke peptalk werkte vandaag voor geen meter. Kerst was niet bedoeld om solo te worden gevierd, en haar onderbewustzijn zou door geen enkele mentale gymnastiek van het tegendeel overtuigd raken. Dat deel van haar wist hoe het er echt voorstond en wilde de dekens over haar hoofd trekken en de dag van morgen afwachten.

En dat was precies wat Eliza twintig volle minuten lang deed, veilig in haar dekbedtent, tot het daaronder te benauwd werd en ze moest plassen. Ze kreunde om haar belachelijke gedrag. Als haar cliënten konden zien dat ze zich letterlijk als een klein kind voor de wereld verstopte, zouden ze direct hun afspraken met haar afzeggen. Therapeuten hoorden er geen moeite mee te hebben om 's ochtends uit bed te komen. Maar therapeuten hoorden ook niet in bed te plassen, dus moest ze maar snel opstaan voordat ze ook die regel overtrad.

Met een nieuw gevoel van urgentie sloeg ze haar dekbed open en ze haastte zich naar de badkamer voor de nodige ochtend-rituelen. Nadat ze haar tanden had gepoetst en haar gezicht had

gewassen voelde ze zich wat meer mens, maar toch liet ze zich weer op bed vallen, alleen deze keer boven op het dekbed, dus dat beschouwde ze maar als vooruitgang.

Toen ze haar smartwatch checkte, meldde het scherm vrolijk dat ze een rusteloze nacht had gehad. *Joh, je meent het!* Bijna hoorde ze het kleine elektronische brein al over haar oordelen. *Qua levenskeuzes is het misschien niet slim om tot twee uur 's nachts zoetsappige kerstfilms te kijken en in je eentje eggnog te drinken tot je misselijk bent, Eliza.*

Ze kreunde. Met een hoofd bonzend van de nachtelijke activiteiten – die tijdens de uitvoering nog een prima idee leken – pakte ze haar telefoon van het nachtkastje om te kijken of ze voicemailberichten had.

Geen berichten. Er ging teleurstelling door haar heen, tot haar schrik, en ze slaakte een gefrustreerde zucht. ‘Opluchting,’ zei ze hardop en op strenge toon. ‘Dat is wat je zou moeten voelen, Eliza. Je cliënten hebben geen noodhulp nodig gehad. Dat is goed nieuws.’

De zelfkastijding hielp echter niet. Haar keel leek te worden dichtgeknepen door het besef dat vandaag niemand of niets haar nodig had, zelfs haar cliënten niet. Haar neus begon te prikken, en ze voelde druk op haar borst. Ze schudde haar hoofd. *Nee... nee, nee, nee. Dat gaan we vandaag niet doen.*

Ze weigerde een herhaling van de vorige kerst, toen ze er de hele dag had uitgezien als een combinatie van alle internet-GIFS waarop iemand zit te janken met wijd open mond en doorgelopen mascara. Ze had zichzelf één *Ugly Cry Christmas* gegund. Eén. Haar ouders zouden niet hebben gewild dat ze er een traditie van maakte. Haar ouders zouden hebben gewild...

In een poging de energie weg te zuigen uit de neerwaartse gedachtenspiraal die alleen maar naar ellende kon leiden, ademde ze diep in en opende snel haar YouTube-kanaal om zichzelf met de statistieken van haar recentste video af te leiden.

Solo Met Kerst? 5 Manieren Om De Feestdag Speciaal Te Maken

232 nieuwe likes

Oké. Niet slecht. En ze had ook nog een paar nieuwe comments.

BreccaBri24: Geweldig dit! Mijn familie woont ver weg en ik had dit jaar geen geld om naar ze toe te reizen. Ik zag echt op tegen kerst, maar ik heb de tip geprobeerd die je gaf om open te zijn met vrienden over mijn solostatus en een paar hebben me uitgenodigd om met hun familie kerst te vieren. Nu heb ik meer opties dan ik in 1 dag aankan!

GiPessiGi: Zo'n goed idee om met kerst vrijwilligerswerk te doen! Vorig jaar heb ik maaltijden helpen serveren bij het kerstdiner in de vrouwenopvang, en het was de zinvolste kerst die ik ooit heb gehad. Dit jaar ga ik bij het dierenasiel helpen! 🐱😊

Het drukkende gevoel op Eliza's borst werd iets lichter tijdens het scannen van de commentaren. Hoewel ze vandaag spectaculair faalde in het opvolgen van haar eigen adviezen, gaf het haar een beetje troost om te weten dat haar tips de kerstdagen voor minstens een paar mensen leuker hadden gemaakt. Bovendien vrolijkten positieve reacties op haar video's haar altijd op. Een groter onlineplatform betekende meer cliënten, een regelmatig inkomen en mogelijk op een dag wat online adverteerders. Misschien zelfs iets groters dan dat, zoals een boekdeal voor het relatieboek dat ze het afgelopen jaar had proberen te schrijven.

Bovendien – de awkward puberversie van haar die nog altijd vlak onder de oppervlakte in haar leefde, die in groep 8 midden in het schooljaar naar een andere school moest en nog geen popu-

lariteit had kunnen kopen al was ze miljonair was geweest, kreeg er nog steeds een kick van als mensen iets van haar ‘leuk vonden’.

Opgetogen kwam ze van haar bed af en ze nam zich plechtig voor om Tip 5 uit haar video op te volgen: *Vergeet niet dat het ook simpelweg een dag als alle andere kan zijn. Zet jezelf niet onder druk.* Met bonzend hoofd en een maag die overwoog een coup-poging te plegen, liep ze weer naar de badkamer, maar de hete douche en wat make-up deden wonderen. Tegen de tijd dat ze zich had aangekleed en met haar café au lait en een geroosterde boterham op de bank zat, voelde ze zich weer enigszins normaal.

Ze hief haar koffiemok naar haar huisplanten, die zich koesterden in het schrale New Orleans-zonnetje dat door haar glazen schuifdeuren naar binnen filterde. ‘Vrolijk kerstfeest, allemaal.’ Ze had haar planten namen gegeven omdat ze ze op Instagram zette en het gevoel had gehad dat ze identiteiten nodig hadden. Ze zette haar mok neer en maakte snel een paar foto’s van Hemingway, de potloodcactus met de enkele rode kerstversiering die ze er in Charlie Brown-stijl aan had gehangen. Ze postte de foto en schreef eronder:

Hemingway wenst jullie fijne feestdagen! Hoop dat jullie allemaal een geweldige dag hebben!

Er verscheen onmiddellijk een comment van een van haar volgers.

En ik wens jou en Hemingway ook een vrolijk kerstfeest!

Daarna nog een.

Hemingway ziet er eenzaam uit. Je moet een huisdier nemen!

Fronsend keek Eliza naar het woord 'eenzaam'. Opeens zag de plant op de foto er triest uit in plaats van feestelijk, en die druk op haar borst probeerde weer terug te komen. Ze verwijderde de foto snel en wenste even dat ze harig gezelschap had om foto's van te delen. Ze had een tijd geleden overwogen een hond te adopteren, had er zelfs formulieren voor ingevuld en alles in werking gezet, maar de dame die bij haar thuis was komen kijken, leek erg kritisch over Eliza's vrijgezellenbestaan en drukke werkschema. Ze had Eliza pissig gemaakt én haar zelfvertrouwen als potentiële huisdierbezitter ondermijnd. Misschien had ze het inderdaad te druk. Misschien was ze inderdaad 'te single'. Ze was nooit meer teruggegaan naar het asiel.

Ze stuurde haar vriendinnen Andi en Hollyn een korte boodschap en een GIF van een puppy die uit een geschenkdoos springt, en nu had ze weer puppy's in haar hoofd.

Haar vriendinnen reageerden binnen enkele seconden, elk met hun eigen kerstwens en bijbehorende GIF. Allebei hadden ze Eliza uitgenodigd om kerst met hun partners en families te komen vieren, maar ondanks het advies dat ze haar YouTube-volgers had gegeven, wilde ze zich vandaag nergens een gast voelen, een indringer in de familietradities van anderen.

Bovendien was haar kerstverdriet als een bom die op scherp stond. Met dat risico ging ze haar vrienden tijdens de feestdagen niet opzadelen. Het ene moment kon ze die gezellige griet zijn die de hele tekst van *Grandma Got Run Over by a Reindeer* uit haar hoofd kende, en het volgende moment kon ze in hysterisch snikken uitbarsten omdat de moeder van iemand anders óók altijd garnalen-krabddressing maakte met Kerstmis of zo. Dat kon echt niet. Het was de juiste keuze om de dag alleen door te brengen.

Heel, heel erg alleen.

Ze sloot de chat-app, en haar duim ging als op de automatische piloot naar het magentakleurige vierkantje dat ze veel te

vaak aantikte: Aligned. Er verschenen mannengezichten op haar scherm, en er ging iets los in haar schouders, alsof een lekker glas wijn haar spieren deed ontspannen. Allemaal vrijgezellen. Mensen zoals zij. Anonieme mensen die haar vanaf ontelbare foto's aanstaarden. Swipe naar links. Swipe naar links. Swipe naar links. Ze vroeg zich af of er een kerel op de datingapp zat die vanmorgen ook alleen was en wenste dat hij in een Hallmark-kerstfilm speelde. Waarschijnlijk niet.

De meeste mannen die ze op Aligned ontmoette, waren op zoek naar een heel ander soort filmfantasie, eentje voor boven de achttien met de houdbaarheid van één nacht. Dat had ze een tijdje geprobeerd, maar ze had ontdekt dat ze te veel ambities had om te genieten van affaires die nergens toe leidden. Bovendien zou ze het nogal hypocriet vinden om op haar werk mensen te adviseren hoe ze een gezonde romantische relatie konden hebben als ze zelf de nacht ervoor had doorgebracht met een kerel die haar alleen maar 'schatje' had genoemd omdat hij haar naam al was vergeten.

Ze misgunde mensen hun onenightstands niet, ze had alleen wel geleerd dat die levensstijl niets voor haar was. Haar ouders hadden haar verpest met hun romantische relatie. Ze waren zo verzot geweest op elkaar dat haar moeder zelfs een hoogleraar-schap had opgegeven zodat haar vader zijn droombaan had kunnen accepteren, en daar leek ze nooit verbitterd over te zijn geweest. Zijn geluk was haar geluk en vice versa.

Eliza's ouders hadden haar laten zien dat echte liefde kon bestaan, en nu weigerde ze met minder genoegen te nemen. Soms voelde ze zich net Veruca Peper die in *Sjakie en de chocoladefabriek* stampvoetend een eigen glazen lift en Gouden Toegangskaart eist. Misschien was ze te veeleisend, maar het stellen van hoge eisen had haar in het verleden aardig wat opgeleverd: tieners op school, een beurs voor de universiteit, een master op haar driewintigste. Haar eigen bedrijf op haar achtentwintigste. Goede

vrienden. Waarom zou dat niet ook voor relaties gelden, dacht ze.

Het was een goed plan geweest. De resultaten waren echter bedroevend.

Toen ze eenmaal was begonnen mannen te vertellen dat ze op de eerste date met niemand mee naar huis ging, was ze er snel achter gekomen dat ze weliswaar een vrouw was met wie mannen graag naar bed wilden, maar geen vrouw in wie ze tijd wilden investeren. Eén kerel had botweg tegen haar gezegd: ‘Niet lullig bedoeld hoor, maar wie wil er nu iets met een psychiater hebben? Ik wil niet dat iemand in mijn hoofd gaat proberen te wroeten.’

Daar stond tegenover dat ze een aantal dates had gehad met kerels die geen date wilden, maar gratis therapie. Die avonden waren een heel apart soort marteling geweest.

Ze had die app lang geleden al moeten dumpen en het bij denkbeeldige boek- en filmvriendjes en haar vibrator moeten houden. Af en toe had ze zelfs geprobeerd te stoppen met naar rechts swipen. Maar na een paar dagen ontsproot de hoop opnieuw als onkruid in haar en opende ze de app weer.

Ze pauzeerde bij de foto van een man met donker haar en een zelfverzekerde maar vriendelijke glimlach.

ALIGNED Datingprofiel

Ryan L.

Leeftijd: 32

Locatie: Metairie

Beroep: Financieel planner

Interesses: jazzmuziek, reizen, varen en zoeken naar de beste speciaalbieren van de stad

Accountstatus: Open voor contact

Het was een leuke vent, er was op het eerste gezicht niets aan hem wat bij Eliza alarmbellen deed afgaan en hij had een vaste baan.

Ze kan zich
niet meer verschuilen
achter Instagramfilters.
Zal ze eindelijk uitvinden
wie ze écht is?

Eliza heeft het perfecte leven. Online dan. Tot ze viral gaat als 'Ergste Date Ooit' en haar door Instagram gefilterde wereld afbrokkelt. Beckham, de meest onuitstaanbaar knappe man die ze ooit heeft ontmoet, daagt haar uit voor een weddenschap. Als ze zes maanden lang geen sociale media gebruikt, leert hij haar de 'echte wereld' kennen. Geen dating-apps, geen mooie filters. Hoe moeilijk kan het zijn?

Beckham, een echte tech-nerd, leeft zijn leven het liefst offline, waar zijn raadselachtige verleden buiten de schijnwerpers blijft. Maar naarmate zijn band met Eliza groeit, worden zijn geheimen één voor één ontrafeld. En daar zat hij nou net níét op te wachten...

Zal deze weddenschap Eliza en Beckham dichterbij geluk brengen?
Of eindigen ze allebei met een gebroken hart?

Roni Loren schreef haar eerste romantische boek toen ze 15 was. Inmiddels heeft ze meerdere romans op haar naam staan, waarmee ze de bestsellerslijsten behaalde. *Wat als het echt is?* is het laatste deel van de Say Everything-serie.

Lees ook
in de serie:

Z&K

